

# Ik heb nu een beter leven dan in China

interlandelijke adoptie

WEN XIN VAN DER LINDEN

Er was groot nieuws op 2 november 2016: het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over interlandelijke adoptie. Het was te horen op de radio, te zien op tv en te lezen op nieuwswebsites.

Wat kort door de bocht gezegd, is het advies van de RSJ om de interlandelijke adoptie tussen China, Amerika en een aantal Europese landen af te schaffen. De reden is dat met die adoptie het kinderrecht 'opgroeien in het herkomstland' geschonden wordt.

Maar opgroeien in het land van herkomst is echt niet het enige kinderrecht, denk ook eens aan het recht op goed onderwijs, goede gezondheidszorg, eventuele jeugdzorg, een veilig thuis en een liefdevolle familie. In dit geval zou ik zeggen dat het kinderrecht 'opgroeien in het herkomstland' niet het belangrijkste is.

Bij mij zou het kinderrecht om op te groeien in het land van herkomst dus al die tijd zijn geschonden. Heb ik daar last van? Nee. Ik heb daar nog nooit bij stilgestaan zelfs. Dit advies heeft mij dan ook zeker geraakt. Ik denk niet dat het opgroeien in het land van herkomst voor elk kind een meerwaarde heeft. En ja, interlandelijke adoptie pakt niet voor elke geadopteerde goed uit, maar men kan ook naar de geadopteerden kijken waar de adoptie geslaagd lijkt te zijn.

Geadopteerd zijn is niet niks, je bent in de steek gelaten en ergens anders terechtgekomen zonder dat je daar invloed op had. Veel